

Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent heeft dat een enorme impact op jezelf maar ook op naasten. Verslagenheid, onzekerheid, boosheid, angst; je perspectief voor de toekomst valt weg. Het beseft dat het leven eindig is, is een van de zwaarste zaken waarmee je geconfronteerd kunt worden.



Zorgmanagers/coördinatoren:
Margot de Bekker & Marina Bol

☎ 035-6839207

C'est La Vie-Huis
Rijksweg 2, 1412 BA Naarden
*ingang parkeren tegenover BP station
Lambertus Hortensiuslaan 8*

info@cestlavie-huis.nl
www.cestlavie-huis.nl
facebook.com/cestlaviehuis

Met veel moed en wilskracht kun je zo'n grote tegenslag het hoofd bieden. Ieder mens doet dit op zijn of haar manier. Met het C'est La Vie-Huis 't Gooi sta je er niet alleen voor. Vrijwilligers en professionals van dit bijna-huis kunnen je daarbij helpen. Mensen die ook zo'n klap kregen of van nabij meemaakten. En professionals met veel ervaring in de ondersteuning van ongeneeslijk zieken.

Onze visie is dat ieder mens het recht heeft om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Vrijwel iedereen zou het liefst in zijn eigen huis kunnen sterven. Helaas is dat niet altijd mogelijk door gezins- en/of woonomstandigheden of omdat mantelzorgers de nodige 24-uurszorg (tijdelijk) niet meer kunnen bieden.

In C'est La Vie-Huis 't Gooi staan rust en waardigheid centraal. Onze vrijwilligers en professionals bieden in deze laatste fase van het leven zorg, aandacht, en ondersteuning. Zo geven wij onze gasten en hun naasten de ruimte zich bezig te houden met wat echt belangrijk is in deze moeilijke tijd.

Onze missie is rust voor ongeneeslijk zieken en hun naasten.

Er is altijd tijd voor verdriet, maar we vieren ook samen het leven. **-C'est La Vie-**



C'est La Vie-Huis 't Gooi is een kleinschalige en huiselijke woonvoorziening, bijna zoals thuis. Er staan verse bloemen, er branden kaarsjes, alle kamers zijn ingericht in een warme landelijke sfeer. De eetkeuken is het warm kloppend hart van het huis. Hier komt iedereen bij elkaar met een kopje koffie of thee; gasten, familie, medewerkers, vrijwilligers en zorgverleners. Tussen de middag is er altijd een heerlijke pan vers gemaakte soep. Wie zin heeft schuift aan. Er is een prettige familiale sfeer. Wij zijn er niet alleen voor de gasten maar ook voor de naasten. Zij zijn dag en nacht welkom en kunnen desgewenst op de gastenkamer of in de logeerkamer overnachten en mee-eten.

Welke zorg bieden wij?

Hospicezorg

Wij bieden palliatieve terminale zorg, ook wel hospicezorg genoemd. Dit is zorg die nodig is als een arts verklaart dat je ongeneeslijk ziek bent en naar verwachting nog maar drie maanden te leven hebt. In C'est La Vie-Huis 't Gooi doen wij er alles aan om het verblijf voor jou en je naasten zo aangenaam mogelijk te maken, ook als deze fase langer duurt.

Respijtzorg

Wij bieden ook respijtzorg om de mantelzorgers ruimte te geven om te 'ontzorgen'. Bijvoorbeeld om bij te komen na een intensieve periode of omdat de mantelzorgers tijdelijk niet beschikbaar zijn. Op deze manier kunnen mantelzorgers even op adem komen met de zekerheid dat er goed voor jou gezorgd wordt.

Verpleegkundige zorg

In ons huis werkt een vast team van 8 verpleegkundigen van Thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Deze ervaren en enthousiaste verpleegkundigen zijn 24-uur per dag verantwoordelijk voor de professionele palliatieve zorg en werken daarbij nauw samen met de vrijwilligers. Zij staan garant voor kwalitatief hoogwaardige en persoonsgerichte zorg. Sleutelwoorden voor dit team: liefde, zorg, aandacht, tijd en kwaliteit van leven.

Eigen bijdrage

Onze kosten worden deels vergoed door de zorgverzekeraars. Dit geldt niet voor de verblijfskosten. Daarom rekenen wij een vast bedrag per gast aan eigen bijdrage. Onze tarieven kunt u nalezen op onze website onder www.cestlavie-huis.nl/tarieven/.

Samenwerking

C'est La Vie-Huis 't Gooi werkt samen met huisartsen, transferverpleegkundigen, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) en andere dienstverleners die bij de zorg betrokken zijn. Zo kunnen wij de zorg zo goed mogelijk coördineren en zorgen wij dat de communicatie op elkaar aansluit. Wij maken onderdeel uit van het Netwerk Palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek, VPTZ en Palliatief.



Stichting Vrienden van

De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage zijn niet voldoende voor alle kosten. Denk aan kosten voor kennisonwikkeling van onze vrijwilligers. Ook zijn er mensen die hulp nodig hebben, maar niet draagkrachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld de eigen bijdrage te kunnen betalen.

Daarvoor is in 2016 Stichting Vrienden van het C'est La Vie-Huis opgericht. Zij zoeken een grote vriendenkring voor financiële steun en voor het organiseren van vriendenactiviteiten en weringsacties.

Wilt u vriend worden? Kijk op de website <http://cestlavie-huis.nl/vrienden-van-cest-la-vie-huis-t-gooi/> of mail naar vrienden@cestlavie-huis.nl